



# SKIBRA

STICHTING KINDERZORG BRAZILIË

## SKIBRA (27 december 2006).

### KORTE TERUGBLIK

2006 was toch weer een jaar met heel wat actie. In Januari lukte het eindelijk om een stukje grond in São Bento do Una te verkrijgen waar we met de bouw van de tweede Escola dos Anjos konden beginnen. Het duurde bijna anderhalf jaar voordat het zover was dat de voormalig eigenaar zijn eigendoms papieren verkregen had, na een onnavolgbare expeditie door de Braziliaanse bureaucratie, die qua dichtheid veel weg heeft van een tropisch regenwoud. In mei kon de projectorganisatie opgezet worden en werd de zoektocht naar een goede aannemer/bouwwakker gestart. De schetsen en tekeningen en begrotingen vlogen via internet over en weer, en uiteindelijk konden de bouwactiviteiten beginnen, met subsidie van Missie Comité Breust Eijsden en van het NCDO, het Nederlands Comité voor Duurzame Ontwikkelingssamenwerking, onderdeel van ons Ministerie van Buitenlandse zaken.

De situatie nu: Het waterreservoir is gereed, de school die daar boven op gebouwd wordt is in een vergevorderd stadium van ruwbouw en de verwachting is dat het gebouw in februari / maart 2007 ingericht kan worden. Het waterreservoir voorziet in de primaire levensbehoefte van de omwonenden en ook in het benodigde water voor de bouwactiviteiten. Op bijgaande AFBEELDING ziet u een opengewerkte tekening van de bovenzijde van de school.



Intussen werd door onze Braziliaanse juffen in Recife gewoon lesgegeven aan de kinderen van de Escola dos Anjos. Resultaat: 18 kinderen die de dag voor Kerstmis hun diploma "Doctor in het ABC" ontvangen. Ook zij gaan met voorsprong starten in het reguliere Basisonderwijs. De meesten mogen al doorstarten in het tweede leerjaar, dankzij de goede zorgen van "onze" juffen en dankzij onze trouwe donateurs!

### INKOOP en TRANSPORT op zijn Braziliaans.

In een brief van Quitéria lezen we:

"In het binnenland zijn niet de gewenste bouwmaterialen verkrijgbaar. Zeker niet van goede kwaliteit, terwijl de prijs wél voor 1<sup>ste</sup> kwaliteit materiaal is. Daarom ben ik teruggegaan naar de hoofdstad Recife. Ik heb uiteindelijk tegels in de uitverkoop gevonden en in een andere winkel de dakplaten. Op een gegeven moment merkte ik dat gewone spaanplaten verkocht werden als watervast verlijmde spaanplaten. Ze proberen je echt op alle mogelijke manieren te bedriegen. Maar gelukkig had ik ze door. De platen heb ik 15 december al betaald en die zou ik maandag met een vrachtwagen kunnen ophalen, als ook de tegels en de andere spullen opgeladen zijn.

Zaterdag ben ik nog naar de tegelhandel geweest om zeker te zijn dat ze de goeie tegels hebben. Er was een grote uitverkoop met kortingen aangekondigd voor de zaterdag en raad eens?? De prijzen waren hoger dan vrijdag! Wat een boeven! Na lang onderhandelen heb ik nog een extra korting gekregen op de opruimingsprijs.

Zondag ben ik bij de buurtwinkel geweest en heb de eerste kerstpakketten voor de gezinnen van onze leerlingen besteld. Die worden op de laatste schooldag afgeleverd, dan weten we ook de preciese aantallen. Ik hoop dat we genoeg geld voor de kerstpakketten krijgen, want de mensen hebben het echt nodig. Wie wil er nu honger hebben met Kerstmis?

Maandagochtend 18 december ging ik om 6 uur naar de tegelhandel. Ik kon een vrachtwagen huren, en besloot om eerst de dakplaten op te halen met de chauffeur. In de houthandel deden ze of ze van niks wisten. Ze konden zogenaamd de Nota niet vinden. Dat ik een betalingsbewijs bij me had, vonden ze niet goed genoeg. Ze wilden de platen niet opladen. Na heel wat praten en dreigen ver en weer gingen ze



# SKIBRA

STICHTING KINDERZORG BRAZILIË

uiteindelijk toch onze dakplaten opladen, maar niet nadat ik gedreigd had meteen onze advocaat te bellen én een journalist er bij te halen, zodat het op TV zou komen.

Uiteindelijk waren alle spullen pas 's avonds om 19:30 uur opgeladen. Er was zelfs een tweede vrachtwagen voor nodig om alles vervoerd te krijgen. Met knikkende knieën stapte ik in de eerste vrachtwagen. Met Luana (6 jaar) op mijn schoot zat ik als vrouw alleen tussen de chauffeur en zijn helper, biddend dat we na 4 uur veilig zouden aankomen. In de vrachtwagen achter ons nog twee van die mannen. Maar het kon niet anders dus ik vertrouwde op God. Na een lage rit kwamen we om half één 's nachts aan bij de school in aanbouw. Om 5 uur 's ochtends was alles uitgeladen en kon ik opgelucht gaan slapen. De meeste spullen hebben we veilig opgeborgen in de keuken van de school, waarvan de ruwbouw klaar is. Een van de omwonenden hield de wacht.

“



## WILT U ALSNOG HELPEN MET KERSTPAKKETTEN?

We hebben nog niet voldoende kerstgiften om ook ieder gezin van onze ESCOLA DOS ANJOS een kerstpakket te geven. Als u nog wilt helpen, kan dit door uw Kerstbijdrage te storten op POSTGIRO 208356 t.n.v. Stichting Kinderzorg Brazilië, onder vermelding van KERSTPAKKET. Eén pakket kost ongeveer 15 Euro maar natuurlijk zijn we blij met elke bijdrage groot of klein. Bij voorbaat dank!

Stichting Kinderzorg Brazilië.